



Hvad ved vi nu

– om danske talesprog?

Redigeret af Frans Gregersen og Tore Kristiansen

SPROGFORANDRINGSCENTRET

Denne artikel er forord i bogen
Hvad ved vi nu – om danske talesprog?
(red. F. Gregersen og T. Kristiansen)
Sprogforandringscentret 2015.

Forord

I denne bog fortæller forskere der er og/eller har været tilknyttet Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier (i daglig tale blot Sprogforandringscentret) om den forskning vi har fået finansieret af de danske skatteydere i perioden 2005–2015. Vi har fået penge for og til at lave internationalt banebrydende forskning. Men vores forskning handler om noget alle i sprogsamfundet Danmark har interesse i, nemlig hvordan de sprog der bruges i sprogsamfundet, først og fremmest dansk, har udviklet sig gennem det sidste århundrede. Vi har gentaget en række tidligere undersøgelser ved at opsøge dem der i sin tid var med. Formålet var og er at finde ud af om de har forandret deres måde at tale på. Af gode grunde har vi specielt fokus på årene fra 1986 til nu fordi de fleste af de tidligere undersøgelser blev gennemført i slutningen af 1980'erne.

Vi håber med bogen at have betalt en smule af på den gæld vi er kommet i til alle dem der uden at vide det har været med til at finansiere os. Formidlingsforpligtelsen er ikke en tung byrde men en daglig ud- og opfordring for alle på Sprogforandringscentret.

Det er ikke alt der har været forsket i på Sprogforandringscentret der har fået plads i denne bog, og det er bestemt heller ikke alle de forskere der har været tilknyttet centret som er med. Ingen nævnt, ingen glemt, som man siger, men vi vil nu alligevel gerne takke alle dem der var med en del af vejen eller hele vejen. En speciel tak til vores mange studentermedhjælpere som altid har udgjort et livgivende og muntert indslag i centrets indre liv foruden at have udført et fantastisk arbejde med at udskrive, korrekturlæse og kode vores data. Også stor og varm tak til de to institutter som samarbejder om centret, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og, særligt, Nordisk Forskningsinstitut, hvor centret hele perioden igennem har været placeret rent fysisk og administrativt. Den største tak går imidlertid til Danmarks Grundforskningsfond for aldrig svigtende tillid koblet med årvågen kvalitetsbevidsthed.

Frans Gregersen, centerleder